

Frälsningens Moder: Mod, mina kära barn, allt är i min Sons Händer

Tisdag 17 februari 2015, Kl. 17:00

Mina kära barn, ni har blivit givna Böner, Gåvorna och rustningen att gå framåt i förberedelse för en Andra Ankomsten av min dyrbara Son, Jesus Kristus.

Han Återstod har blivit formad och den kommer fortsätta att växa genom hela världen så att själar kan bli räddade. Det kommer vara under tiderna, som ligger framför er, som Guds Återstod i varje hörn av världen kommer bevara Sanningen av Hans Heliga Ord. Välsignade med favören av den Helige Ande kommer Återstoden, genom deras böner och uppoffringar, blidka Guds Ilska när Herrens Stora Dag nedstiger över världen.

Ni får aldrig glömma att Gud älskar alla och på grund av motsättningen, som kommer visas åt Guds barn, kommer ni inte finna det lätt att förbli trogna till Ordet.

Guds Återstod, oberoende av trostillhörighet eller nation, kommer att förenas i dagarna framöver när allt omnämnande av det Heliga Ordet kommer bli undertryckt. Gud kommer kommunicera till er genom detta Uppdrag när ni behöver tröst, så att Han kan hålla de nödvändiga Nådegåvorna över er för att upprätthålla er tro.

Mod, mina kära barn, allt är i min Sons Händer, som kommer söka ut varenda själ, inklusive de mest förhårdade i bland er. Min kärlek för er alla är ständig och jag önskar att ni använder varje Gåva, given till er genom de Heliga Evangelierna och genom dessa Meddelanden, för frälsningen av själar.

Gud kommer aldrig överge Hans Återstod och det kommer vara genom era bönegrupper och alla andra bönegrupper, som är härledda från mina kommunikationer till världen, genom andra uppdrag, som själar kan och kommer bli räddade.

Trösta varandra i tider av andliga prövningar så kommer Gud vägleda er varenda steg på vägen. Jag, Frälsningens Moder, kommer förbli er beskyddarinna och jag kommer besvara varenda förfrågan som ni gör av mig. Jag kommer förbli vid er sid enda fram till Dagen min Son återvänder för att återta Sitt Rike på Jorden.

Tack för att ni svarat med tro, hopp och tillit till mitt kall och det av min Son.

Er älskade Mor

Frälsningens Moder